

Onsdagen den 30 September 1903.

Landshöfdingskan Fagerlund lämnar i dag vårt samhälle för att bosätta sig i hufvudstaden.

För att gifva uttryck åt den allmänna aktning och sympati, som fru landshöfdingskan förstått att tillvinna sig under den tid hon vistats i Kalmar, öfverlämnades i måndags en af åtskilliga bland stadens damer skänkt afskeds- och minnesgåfva, bestående af ett charmant album i läderplastik med guldspännen samt å framsidan inom en smakfullt pressad ram smålands och Ölands vapen i gyllenläder under en kunglig krona. Å försättsbladet af pergament synes en textad tillägnan: *Till fru landshöfdingskan Amélie Fagerlund. Ett minne från Kalmar.*

Samtidigt öfverlämnades ett för albumet afsedt smakfullt bord i empirestil, försedt med inläggningar.

Albumet, som upptager 40 st. af fotografen Blomberg utförda, synnerligen vällyckade vyer från Kalmar och Borgholm, har förfärdigats af fröken Hildur Bökelund, hvilken har stor heder af det vackra arbetet. Spännena äro efter ritningar af fröken B. utförda af juvelerare Svensson, och inbindningen har verkställt af bokbindare Ekelundh — allt vill sande, hvad vår stad i detta afseende en kan prestera af vacker och gedigen

konst- och yrkesskicklighet och sålunda i dubbel måtto ägnadt att utgöra ett "minne från Kalmar".

I tacksamt minne skall också vårt samhälle bevara landshöfdingskan Fagerlunds vänsälla, hjärtegodas väsen, och talrika och varmt uppriktiga äro de lyckönskningar, som i dag följa henne till hennes nya hem.

sa
til
kr
kr
st
le
na
ni
ke
Et
ke
de
fö
ar
at
rä
ra
ka
be
m
25
te
25
kr
la
Et
la
fa
va
hå
tu
de

so
br
Kt
Je
rä
mi
6,1
ac