

En frimuraränka gör sorti

O nsdagen den 30 september 1903 avreste fru **Amelie Fagerlund**, änka efter framlidne landshövdingen **Adolf Fagerlund**, med ångaren **Aeolus** från Kalmar, förmodligen till Stockholm, där hon bosatte sig efter tiden i Kalmar.

Ångaren **Aeolus**, namngiven efter vindens gud enligt den grekiska mytologin, var byggd 1884 på Lindholmens Verkstad i Göteborg för Ångfartygs AB Södra Sverige och trafikerade 1884–1910 sträckan Stockholm–Västervik–Oskarshamn–Kalmar och vidare söderut mot Köpenhamn. Efter att huvudsakligen ha gått i linjetrafik högs hon slutligen upp som **S/S Ibra** 1956. Nu åter till 1903.



Ett visitkort från Kalmar-tiden med "landshövdingen".

Foto: E Aug Ekström. Bild från Gävleborgs länsmuseum.

tern som den 30 september redogör för gåvan, som på försättsbladet i pergament har en textad tillägnan samt tillskriften *Ett minne från Kalmar*. Till albumet hörde ett samtidigt överlämnat bord i empiristil, försett med iläggningar. Albumet innehåller 40 *synnerligen vällyckade* vyer från Kalmar och Borgholm av *fotografen Blomberg* alltså **Emil Blomberg** (1862–1942). Skinnarbetet för albumet är utfört av frö-

ken **Hildur Bökelund** (1867–1909), lärarinna i bland annat teckning och handarbete vid Nisbethska elementarläroverket, och spännena i guld är utförda efter hennes ritningar av juveleraren **Johan Svensson** (1853–1910), frimurare sedan 1885.

För bokbinderiarbetet svarade bokbindare Ekelundh. Denna firma hade grundats av bokbindaren **Harald Ekelundh** som avled 1892 i en ålder av 70 år. Äldste sonen bokbindaren **Fredrik Ekelundh** tog över rörelsen vid faderns bortgång. Verksamheten bedrevs i egna lokaler vid Norra Långgatan 5 och Larmgatan 28, detta är kvarteret Kopparslagarens hörna vid Larmgatan, där Svensk Fastighetsförmedling idag återfinns. Senare, kanske i samband med firmans flytt till Norra Långgatan 5, ska bröderna **Helge Nyblom** och **Folke Nyblom** komma att ta över rörelsen, men det är – som man brukar säga – en annan historia.

Hela denna minnesgåva framstår som en lysande exponent för vad Kalmar förmår vid denna tidpunkt.

Samma dag som Amelie Fagerlund läm-



Den praktfulla minnesgåvan.

Foto: Maria Winsö, Kalmar läns museum.

På måndagen, alltså den 28 september, hade *åtskilliga bland stadens damer* skänkt fru landshövdingen en avskeds- och minnesgåva i form av ett *charmant album i läderplastik med guldspännen samt å framsidan inom en smakfull ram Smålands och Ölands vapen i gyllenläder under en kunglig krona*. Det är Barome-



Storgatan i Kalmar mot väster med Larmtorget i mellanplanet och frimurarfastigheten samt teatern i fonden tillhör de vyer som återfinns i albumet. Foto Emil Blomberg 1903. Reprofoto Maria Winsö, Kalmar läns museum.



*Adolf Fagerlund i landshövdingeuniformen.
Foto E Aug Ekström. Bild från Kalmar läns museum*

nade Kalmar kunde man i Barometern läsa hennes tack för *den storartade minnesgåfva, hvarmed medlemmar af Kalmar samhälle och omnäjd behagat hedra mig.*

Att avresan verkligen ägde rum den 30 september framgår av Barometern dagen efter.

Dessförinnan hade sterbhusdelägarna efter landshövdingen tisdagen den 22 och onsdagen den 23 september 1903 genom offentlig auktion å länsresidenset försålt *en del af boets värdefulla lösegendom*, bland annat en salongsmöbel av päronträ, ljuskronor och en antik porslinservis samt *omkring 400 buteljer finare viner.* Kungörelsen om auktionen var införd i Barometern den 2 september och repeterades hela fyra gånger!



S/S Aeolus lämnar här kajen vid norra Blasieholmshamnen med medlemmar ur den 11:e internationella geologiska kongressen för exkursion till Svalbard i juli 1910. Bild från Sjöhistoriska museet.

Genom lyckliga omständigheter blev det möjligt för Kalmar läns museum att under hösten 2020 förvärva minnesgåvan när den såldes på auktion i Stockholm. Dessvärre saknades det tillhörande bordet! Den skyddande kassett som albumet låg i är ännu bevarad, även om den med tiden blivit sliten.

Amelie **Ekström**, som föddes 1848, var dotter till blivande landshövdingen i Karlstads län 1864–1870 respektive Jönköpings län 1870–1888 **Carl Ekström** och dennes maka **Hildegard**, född **Boheman**.

År 1872 gifte sig Amelie med länsnotarien Adolf Fagerlund och vigseln skedde i Jönköping. Maken blev frimurare 1869 och var vid sin död landshövding i Kalmar och ordförande mästare i *S:t Johanneslogen Carl*. Mera om makarnas, främst man-

nens, liv presenteras i kommande nummer.

Amelie Fagerlund dog 1914 i Stockholm.

Makarna fick tre söner, alla födda i Gävle. Den äldste sonen gjorde militär karriär och den yngste gjorde sin karriär i näringslivet. Mellansonen **Carl Fagerlund** föddes 1878, utbildade sig till jurist och var under större delen av sin yrkesbana knuten till Länsstyrelsen i Kalmar. Han blev frimurare i Kalmar 1906 och kom att vara ämbetsman i logen Carl under drygt 40 år. Han dog 1959 (*se kommande nummer*).

| Claes Ågren, FA i GA