

BRYNÄS
IDROTTSFÖRENING

GÄVLE

1912 ¹²/₅ 1922

PRIS 1 KR.



MINNESSKRIFT

UTGIVEN AV BRYNÄS IDROTTSFÖRENING

MED ANLEDNING AV DESS TIOÅRS-

JUBILEUM DEN 12 MAJ 1922



U. Dr. Ericsson

TRYCK: ARBETARBLADETS
TRYCKERI, GÄVLE, ÅR 1922
PAPPER: FINBRUKENS FÖR-
SÄLJNINGSAKTIEBOLAG
STOCKHOLM

KLICHÉER: GÄVLE KLICHÉ-
ANSTALT, GÄVLE



TIO ÅR ÄRO MÅNGA ÅR, ETT HELT decennium. En lång tidsrymd, då det gäller ett företag vilket som helst, ännu längre då det betecknar en idrottsförenings tillvaro. En idrottsförening... det ordet framkallar olika känslor hos olika kategorier av personer. Hos en del föreställningar av framgångsrika idrottsmän: framgångsrika lag, en marsch från den ena segern till den andra, hos andra åter bilden av unga män, vilka de tycka kunde göra något bättre än flänga omkring på idrottsplatserna, ledda av äldre män, av vilka man "borde kunna fordra bättre förstånd". Men alla de, som en gång varit aktiva idrottsmän för att så småningom på andra poster än den aktiva idrottsmannens stödja sin förening, de länka annorlunda. De länka på tider av ekonomiskt betryck, motgångar och stridigheter, tider, då man varit nära att överge alltsammans för att kunna leva i lugn. Men så ljusna anletsdragen, så flyga tankarna över till stunder, som aldrig glömmas, tillbragta i kamrattlig glädje. Utmed den knaggliga, törnbeströdda stigen stå här och var märkesstenar, som beteckna ljuspunkter i föreningslivet. När man kommer dit glömmar man gärna knagget, ser blott det glada, det andra förbleknar...

En idrottsförening... Ja, den är vad den är: arbete, hårt arbete, blandade segrar och motgångar, tider av förtvivlan, tider av ljus och framgång, allt i den brokigaste blandning. En idrottsförenings historia måste därför med nödvändighet bli en reflexspegel för de

många olika personligheter, som genom silt arbete satt sin prägel på föreningens liv och tillvaro. Det måste inom en förening finnas män, som ha arbetsvilja och idealistisk syn på idrotten, om föreningen ej skall föra en tynande tillvaro, om den ej skall gå dit så många föreningar vandrat — in i glömskan och förgätenheten. De måste vara offervilliga. Ingen annan än den, som själv varit med, kan till fullo göra klart för sig, vilka uppoffringar de verkliga ledarna inom en idrottsförening, de arbetande, entusiasterna, vars verksamhet varje idrottsförening har att tacka för sin existens, måste göra utan annan ersättning än den inre tillfredsställelsen att veta sig ha gjort sin plikt mot idrotten, icke i stora ord men väl i talande gärningar.

Och därför böra de första berömmets ord i dessa få rader på tioårsdagen gälla de män, som genom sin personliga insats skänkt föreningen livet, uppehållit det samma och, slutligen, fortfarande arbeta på att, var och en i sin stad, må tillvarataga vår förenings inträsen, bygga vidare på den fasta grund, som nu prövats i tioårig tillvaro. Här nämnas inga namn, sättes ingen framför den andre. Var och en som samvetsgrant och energiskt arbetat för föreningen kan med fog känna sig träffad.

Med dessa rader tackar Brynäs Idrottsförening i Gävle de män, som gjort och göra föreningen till vad den är.

* *
*

NÅGRA KORTA DRAG OM FÖRENINGENS UTVECKLING UNDER DE GÅNGNA TIO ÅREN.

Brynäs I. F:s tillblivelse kan strängt laget räknas från år 1911, då några ungdomar kommo tillsammans på en plats som senare döpts till Villaplanen, där en del fotbollspelare bedrev sin träning. De blevo intresserade av "sparkandet" och rent av så genomgående att de begärde få köpa "kulan". Ibland de köpande märktes: Ferd. Blomkvist, Os. Wallén, Alb. Östman, Bröderna Sundin, Osk. Magnusson, Carl Östlund, John Karlsson, Arn. Andersson m. fl.

Det värsta av allt var, att få någon egen plats där träning kunde bedrivas, men det ordnade sig hastigt nog tack vare konsulinnan Rettig, vilken på framställning upplät, den förut omnämnda, i närheten av hennes villa befintliga ängen, som efter detta fick namnet Villaplanen. Villkoren blevo icke av ekonomisk art men svåra nog ändå. De lödo: "Inga svordomar och höga skrik!" Intresset var enastående, målstänger uppsattes, hopp-grop grävdes. Det "sparkades" boll, hoppades och löptes, och medlemsantalet ökades för varje dag.

Så var nu på sätt och vis en liten förening bildad, och en del lag utmanades. Den första matchen spelades mot de s. k. "Tvärgatornas försvar" och segern blev så överväldigande att "Försvaret" upplöstes och de flästa blevo medlemmar i föreningen. Därefter utmanades en del småföreningar från Bomhus. Dessa sammandrabbningar blevo idel segrar, varefter intresset allt mer stegrades och den 12 maj 1912 bildades Brynäs

Idrottsförening på ett möte hos nuvarande sekreteraren. Under detta år spelades bl. a. ett flertal matcher mot en förening i Strömsbro, dit resorna företogs med ångslupen "Ägir" under musik av Carl Wendin.

Åren 1913—16 spelades det visserligen mycket boll, men resultaten voro allt annat än lysande. År 1916 kom ett svårt avbrott på föreningens fotboll i anledning av ett olycksfall, som krävde vår kamrat Knut Thunés liv. Han avled nämligen genom de sviter som inställde sig i ett svårt benbrott efter en fotbollmatch. Vi mistade med Thuné vår bästa försvarsspelare.

Men motgångarna förbyttes snart i framgångar. Sälunda kunde föreningen 1917 notera sin första pokalseger, i det Gävle-pokalen vanns det året.

Med medlemsantalets ökning tillkom givetvis att föreningen kunde uppsätta, förutom ett första lag, även II och III reservlag, juniorlag samt år 1917 ett damlag. Damlaget gjorde enl. pressen en storartad succes, både vad ekonomi och idrottsligt utbyte beträffar. Den förtjänstfullt arbetande komitén för detta ändamål bestod av hrr H. Lindgren, C. Jacobson och G. Wikström. Reserv- samt juniorlaget har med växlande framgång deltagit i respektive serier.

Så har nu åren 10 gått och framgångarnas antal med dem ökats. Att Brynäs färger stodo högt under den gångna säsongen visar sig i Gävle-prässen, och efter den med 1—0 förlorade matchen emot Göteborgs-Kamraterna, där såväl "Murren" som "Hjelm" spelade med, skrev en tidning:

Ärofullt nederlag.

Gårda'n hade innehåll,
då spelades det nämligen boll,

och Brynäs stöp med 1 mot 0,
men hade äran i behåll.

När vi nu blicka tillbaka på den gångna tiden, är det med glädje man finner vilken idrottslig utveckling som åstadkommits. Fotboll har ju varit så gott som specialidrott, och inom denna gren äro vi ju distriktsmästare, men, med föreningens utveckling har även kommit att så gott som samtliga andra grenar inom idrotten mer eller mindre börjat bearbetas. De gångna årens idrott har varit omväxlande med såväl framgångar som bittra nederlag. Att framtiden kommer att gestalta sig på samma sätt, kan man taga för givet utan att förespå något. Må dock föreningens idrottsmän, som skola fortsätta arbetet i det kommande, alltid eftersträva att göra sitt bästa. Detta är just den rätta idrottsandan, och finnes den ibland oss, då går idrotten en stor framtid till mötes i vår stad, vilka nederlag vi än möta, och vilka triumfer vi än fira.

* *
*

HISTORIK.

1912.

Medlemsantal 64.

Styrelse: Nils Norin, ordf., Oscar Wallén, v. ordf., Ture Ternström, sekr., Eric Sundin, v. sekr., Efraim Sundin, kassör.

Under föreningens första år tränades uteslutande, mäst fotboll; den fria idrotten stod på en lägre nivå. För övrigt hände intet nämnvärt.

1913.

Medlemsantal 75.

Styrelse: Nils Norin, ordf., Oscar Wallén, v. ordf., Ture Ternström, sekr., Eric Sundin, v. sekr., Efraim Sundin, kassör.

Under året tränades flitigt med fotbollen. Vi spelade även några matcher mot Strömsbropojkarna. Allmänna idrotten lämnade inga resultat att tala om.

1914.

Medlemsantal 52.

Styrelse: Oscar Wallén, ordf., Hugo Andersson, v. ordf., Ture Ternström, sekr., Eric Sundin, v. sekr., Efraim Sundin, kassör.

Vi deltog denna sommar med vårt fotbollslag i serierna, dock med dåligt resultat, men det glöms snart. Vi spelade även en vänskapsmatch mot Sirius, Uppsala, med resultat 1—3. Allmänna idrottsintresset något stigande.

Föreningens verksamhet utökades detta år med simning och vi ha med gott resultat deltagit i dessa tävlingar. Under året erövrades det första mästerskapet genom Sigfrid Lindgren å distansen 250 m. bröstsim. Tid 4,58 $\frac{1}{10}$ s.

1915.

Medlemsantal 92.

Styrelse: Sigfrid Lindgren, ordf. Sten Nilsson, v. ordf., Ture Ternström, sekr., Einar Ternström, v. sekr., Efraim Sundin, kassör.

Det tränades ej nämnvärt och resultaten blevo där-

efter, detta gäller såväl fotboll, allmän idrott som simning.

1916.

Medlemsantal 136.

Styrelse: Harald Lindgren, ordf., Oscar Wallén, v. ordf., Ture Ternström, sekr., Gunnar Johansson, v. sekr., Nils Norin, kassör.

Ett genomgående dåligt år, sämre än någonsin vad såväl fotboll, allmän idrott och simning beträffar.

1917.

Medlemsantalet 93.

Styrelse: Nils Norin, ordf., Oscar Wallén, v. ordf., Ture Ternström, sekr., Martin Henriksson, v. sekr., Gösta Wickström, kassör.

Vad fotboll beträffar ha vi åtminstone trappat ett steg högre, vi ha nämligen erövat Gävle-pokalen i fotboll för första gången, vilket kan anses som en ganska stor framgång för vår förening.

Föreningen uppsatte detta år ett damlag som rent av succésartat slog idrottspubliken. Detta år uppsattes även ett vattenpololag och var inträset för simning enastående. Två mästerskap erövrades.

Bland resultat i allmän idrott kan nämnas O. Asp-lunds 12,4 å 100 m., Ivar Berglund höjdhopp 1,45 m., Nisse Norin diskus 50 m., Ture Ternström 200 m., 25 sek.

Så ha vi under vintern placerat oss som tvåa i bandypokalen, vilket är ett fin-fint resultat av vårt nykläckta lag. Dessutom ha vi haft ett par deltagare med i mästerskapstävlingarna å skridskor för distriktet.

1918.

Medlemsantal 89.

Styrelse: Oskar Wallén, ordf., Albin Östman, v. ordf., Oskar Asplund, sekr., Oskar Magnusson, v. sekr., Elis Moberg, kassör.

Detta år var ett dåligt år vad fotboll och bandy beträffar, stryk nästan jämt, men av detta blevo vi härdade, det blev mera fart på pojkarna efter dessa mötgångar vilket synes av de efterföljande årens resultat.

Pokaltävlingarna i allmän idrott helt nedlagda.

I simning erövrades det nyuppsatta vandringspriset "Pixpokalen" samt mästerskapet å 100 m. ryggsim och 1,000 m. fritt.

1919.

Medlemsantal 92.

Styrelse: Oskar Wallén, ordf., Karl Jacobsson, v. ordf., Oskar Asplund, sekr., Gunnar Johansson, v. sekr., Elis Moberg, kassör.

Nu började ljusglimtarna, och fler än en hård match vunno vi detta år, samt erövrade vi Gävle-pokalen i fotboll för andra gången.

I simning erövrades Pixpokalen för andra gången samt mästerskapet i ryggsim 100 m. på tiden 1,35 sek. I allmän idrott erövrades det nyuppsatta vandringspriset mot G. G. I. K.

Antalet allm. idrottsmän stort.

Under vintern deltog vårt bandylag i serierna, men med dåligt resultat.

1920.

Medlemsantal 158.

Styrelse: Nils Norin, ordf., Karl Jacobsson, v.

ordf., Oskar Asplund, sekr., Ture Ternström, v. sekr., Elis Moberg, kassör.

Nu börjades arbetet på allvar med träningen, vilket även hade goda frukter med sig. Vi spelade under året tillsammans 23 matcher, därav 12 vänskaps-, 6 pokal- och 5 distriktsmästerskapsmatcher.

Vi vunno 6 av vänskapsmatcherna med ett målanttal av 27 vunna mål och 5 förlorade. I pokalserien vunno vi endast 2 med ett målanttal av 8 vunna och 3 förlorade mål, och förlorade vi 4 matcher med ett målanttal av 1 vunnet och 6 förlorade mål. I distriktet klarade vi oss bättre och voro till och med så nära mästerskapet så vår vänsterinner (Fatty) brände fingrarna på't. Den första matchen, mästerskapsfinalen, spelade vi oavgjort mot Sandvikens A. I. K. 1—1, och fingo vi sedan, med reserv i stället för vår bästa spelare (Smasken), stryk i omspelet med 4—1.

I allmän idrott har gjorts rätt så stora framsteg. Bl. a. har vandringspriset mot G. G. I. K. erövrats för andra gången. Vår bäste man på området är obestriddigen Bertil Lindström, med icke mindre än fyra nya klubbrekord.

I simning ha vi erövat mästerskapet i 100 m. ryggsim genom Ivar Berglund, vilken även deltog i samma gren i Svenska mästerskapet i Stockholm men blev diskvalificerad i försökstävlan genom felvändning, annars hade han troligen kommit med i finalen.

Så ha vi ett par vänskapsmatcher i polo mot Uppsala Simsällskap, vilka segrade överlägset i båda matcherna. Vi erövrade detta år Pixpokalen i vattenpolo för alltid.

Dessutom hade vi tre lag med i strömsimningen genom Gävle. Bästa lag placerade sig som trea.

Bandylaget fick detta år bra med smörj av I. F. K. och G. I. F. med ett målanttal av 18 förlorade och 4 vunna mål samt vunno vi en match mot I. F. K. II med 6—1.

1921.

Medlemsantal 175.

Styrelse: Nils Norin, ordf., Karl Jacobsson, v. ordf., Ture Ternström, sekr., Erik O. Andersson, v. sekr., Elis Moberg, kassör.

Nu skulle det ta' allt för stort utrymme att nämna allt som hänt i fotboll detta år, men skall vi i alla fall medtaga det viktigaste.

Distriktsmästerskapet, vilket vi i år hemfört med 3 segrar å ett målanttal av nio vunna och tre förlorade mål, dessutom ha vi erövat Gävlepokalen för alltid. Vi ha deltagit i Svenska mästerskapet med resultat en oavgjord match, två segrar och ett nederlag, med en målkvot av 9 vunna och 8 förlorade mål. Den förlorade matchen var mot Idrottsföreningen Linnea, Stockholm. Så ha vi en del vänskapsmatcher mot främmande lag. Först och främst då Göteborgskamraterna, mot vilka vi förlorade med 1—0, vilket är ett hedersamt nederlag. Så ha vi matchen mot Järva I. S., resultat 0—0 och 3 vänskapsmatcher mot Sandvikens A. I. K., av vilka vi vunno de två första med 1—0, 1—0, och förlorade den tredje med 5—0.

Årets spellista ter sig så här för lag I. Spelade matcher 29 med ett målanttal av 76 vunna och 47 förlorade mål. Vunna matcher 18, oavgjorda 4, förlorade 7.

Lag II har varit finalister i sin division men blev utslagna. Juniorlaget har även varit ett bland topplagen i Gävle.

För allmän idrott har intresset ökats med en mängd goda resultat. Vandringspriset mot G. G. I. K. har för alltid erövrats. Gunnar Sterner "Masen" blev för året juniormästare i stav med resultatet 3,05 m. Han har även liksom 4 andra för året avlagt godkända prov för Idrottsmärket.

Föreningens verksamhet utökades detta år med gymnastik. Antalet deltagare var stort, i genomsnitt 37 st. pr gång.

Distriktsmästerskapet i polo har för året erövrats. I strömsimningen genom Gävle deltog vi med 4 lag, varav det bästa belade 5:te plats, detta beroende på att våra bästa simmare för tillfället voro borta. O. Persson lade beslag på vandringspriset inom föreningen.

Så ha vi bandy år 1921. Det blev en uppräckning även inom denna sport fast vi fingo stryk av G. I. F. med 8—4 i distriktsmästerskapet den ena söndagen. Söndagen efter reparerade vi skadan genom att slå dessa senare med 3—0 och därmed erövrades den nyuppsatta Bandypokalen för första gången.

Juniorlaget deltog utan framgång i serien.

Elis Moberg erövrade distriktsmästerskapet å skridskor 10,000 meter.

1922.

Medlemsantal 265.

Styrelse: Karl Jacobsson, ordf., Karl J. Norén, v. ordf., Ture Ternström, sekr., Gustaf Johansson, v. sekr., Elis Moberg, kassör.

Vi ha i år gjort stora framgångar i både bandy och skridskoåkning, särskilt då i bandy, där vi spelat 10 matcher, förlorat 3 och vunnit 7. Den största överraskningen är nog att vi två gånger lyckats "klå" I. F. K.

med 5—1, 5—0, ty vi ha förut om åren fått ohyggligt med stryk av dessa. I distriktsfinalen, där vi efter två timmars spel mot Gävle I. F. förlorade med 3—2 hade resultatet lika gärna kunnat varit omvänt.

Skidsporten har detta år ryckt upp ganska bra. Det har anordnats utflykter och klubbmästerskapstävlingar med ett 15-tal deltagare. Klubbmästare i seniorernas tävling blev Erik Bergholm.

I juniorserien segrade Ivar Westerberg. Andra man blev Roland Larsson på samma poäng.

Sex skidlöparemärken ha erövrats.

* * *

EN ÖVERBLICK FRÅN DEN FRIA IDROTTENS VERKSAMHET.

Föreningens verksamhet inom den fria idrotten de första åren visade ingen lovande tendens, mest beroende på, att föreningen ej hade några tillgångar för inköp av idrottsmaterialer. För att på något vis försöka få fram några idrottsmän, kom föreningen på den tanken, att försöka få i ordning några provisoriska idrottsgrejor; till stötkula använde vi en väl avvägd gråsten och av infresserade medlemmars arbete fick vi i ordning en provisorisk diskus och några spjut jämte en hoppställning. Vi grävde sedan en liten grop och fyllde den med sand så att pojkarna skulle få något mjukt att hoppa i och till att mäta resultatet använde vi en vanlig tumstock.

Nu hade vi kommit i gång något så när och år 1914 uppsatte föreningen ett vandringspris gällande för kastlävlingar och idrottsmateriel inköptes. Pokalen vanns för året av Sten Nilsson, vilken visade sig vara en kraftig "gycke", att hantera kastgrejorna. Som andra man placerade sig Albin Östman.

Föreningen förfogade även över några grabbar, som kunde springa rätt så fort och för dem anordnade vi en del löpningar, mest terräng, där de fingo "klå" varandra. Inga nämnvärda resultat uppnåddes, men de första i mål uppmuntrades med priser för höjande av intresset.

De närmaste åren 1915—1916 märktes ingen förbättring inom idrottsrörelsen utan den låg som i en liten dvala.

År 1917 förstärktes föreningens ekonomi något, genom en fotbollmatch och föreningen beslöt då, att inköpa en del vandringspriser. Priserna uppställdes såsom treåriga vandringspriser för löpningar, hopp-tävlingar och femkamp, samt pokal för juniorerna. Dessutom anskaffade föreningen medaljer, och kommer nu med anledning av tio års-jubileet att instifta mästerskapstävlingar, vartill särskilda plaketter äro under tillverkning.

Sedan nu pojkarna fått några troféer att lävla om, blev det större och livligare intresse för den fria idrotten. Tävlingar höllos sedan regelbundet årligen och resultatet förbättrades för varje år som gick. Skola några framhållas inom idrottsrörelsen är det först och främst Bertil Lindström, och hans livliga deltagande blev en sporre för många andra. Föreningens nuvarande kassör har även nedlagt ett gott arbete, mest genom löpning, och de priser, som han erövat, har

Han fått springa åtskilliga mil för, men trots att han är "gubbe" deltagar han än i dag med livligt intresse och god förkärlek, för den fria idrotten.

Den enda trofe vi har erövat inom idrotten, är den ståtliga pokal, som var uppsatt för klubbmatch mellan Gävle Godtemplares I. K. och Brynäs I. F., vilken vi erövrade tre år i följd. Inom föreningen har till data erövrats fem idrottsmärken.

Föreningen uppmanar nu alla medlemmar, att så mangrant som möjligt deltaga uti den fria idrotten, så att vi, vid vårt nästa decennium, kan mönstra en hel stab idrottsstjärnor.



Knut Thuné

* $\frac{10}{12}$ 1892, † $\frac{11}{8}$ 1917.

Vid föreningens 10-årsjubileum föres tanken på dem som gått bort och då närmast på Knut Thuné, stöttepelaren i vårt fotbollag.

Som en av hans närmaste kamrater, kan jag ej glömma det tomrum som uppstod, när han lämnade oss. Han var en av vår förenings bästa idrottsmän och en av våra bästa kamrater.

Han bortrycktes sommaren 1917 — efter vad jag kan förstå allt för tidigt. Hos oss kamrater kvarstår han i minnet som en ädel och vänsäll människa.

Heder åt hans minne

Gösta Wikström.

NÅGRA MINNEN FRÅN B. I. F. FÖRSTA ÅR.



Jaså! B. I. F. är så gammal nu. Det gläder mig att höra, att den i anledning därav beslutat utge denna festskrift, ty det bevisar att intresse och förmåga förefinnes tillräckligt för att kunna förskaffa föreningen en mera lysande medelålder än dess barndom varit. Kamratandan och samhörighetskänslan kunna väl knappast och behöva ej alls, enligt min erfarenhet, bliva bättre än hittills för att föreningen skall i fortsättningen kunna göra sig mera gällande än i början. Och detta änskönt jag gärna i "början" inräknar alla dessa 10 år med dess, i synnerhet på sista tiden, goda framgångar.

Att skriva något i den tillämnade festskriften om min

"idrottsmannagärning" bär emot. Jag har ju inte håller uppnått några fina resultat, vilket kanske är lätt förklarligt då man betänker att jag var 27 år (tror jag) då jag började deltaga i simtävlingar. Jag kunde då inte annat än bröstsim och sidsim. Det bästa resultatet torde vara då jag klarade Erik Fernqvist i 250 m. bröstsim 1915 eller 16. Detta kostade mig troligen också mästa arbetet, — jag har nämligen inte tagit tävlingarna så allvarligt att jag på något sätt överansträngt mig. Den seger, som berett mig största glädjen, var nog pololagets erövrande av distriktsmästerskapet från våra goda vämmor Idrottarna i fjol. Få se om inte idrottarnas pigga pololag får svärare än någonsin förr att hädanefter lägga sig till med det.

Vad jag däremot gärna skulle skriva om, ifall jag bara kunde göra full rättvisa däråt, vore vår allra första tid med bollsparkning nere vid kanalen, där det kunde hända, att vi fingo avbryta vår kära sysselsättning för att fiska upp en pojke ur kanalen. Den fenomenale dribblaren Knut Thuné höll oss alla i så intensivt arbete, att en gång en liten pys kunnat få sätta till livet. Det var nämligen ingen som märkte hans små kamraters förtvivlan och rop förrän pojken hade sjunkit för att ej mer av sig själv komma upp. Emellertid lyckades vi genom en god stunds behandling få liv i honom och kunde åter låta Thuné behandla oss illa. Vänsteryttern (Bergström) var kanske den, som tog saken (bollsparkningen) mest allvarligt, och det var inte det minst trevliga att se honom med rasande fart, föraktande eller sättande (sig) över alla hinder, löpa upp och centra.

Vilka idrottsliga framgångar vi hade sedan! Tänk bara på de engelsmän, fartygsbesättningar, som vi först ädelmodigt läto deltaga i vår träning och sedan inbjödo till matcher, dem vi naturligtvis alltid vunno, många gånger endast tack vare deras benägenhet att göra "hands" just när

vi som bäst behövde göra mål — och detta senare är ju, som man vet, lättast att göra medels straffspark. Vid sådana tillfällen uppstod ett visst lugn, varvid man kunde märka engelsmännens holiga protester, en del försök till undersökning och förklaring samt de unga domarnas högljudda och livliga förklaringar både med ord och gester. Och detta lugn varade tills domaren eller någon annan av de yngre fick hand om bollen, lade upp den och utförde straffsparken, varefter den vilda kampen fortsatte. De unga domarne! Ja, det var icke alltid någon, som ville erbjuda sig gå domare. Man kunde då icke säga, att domaren icke följde spelet, och alltid var någon domare så väl placerad, att han kunde se och beivra en förseelse. Om han då resolut tog hand om bollen och genast verkställde domslutet, kunde spelet efter någon stund fortsätta.

Jag vill med dessa ord rikta blicken mot det som varit, och må alla göra sin idrottsliga plikt nu som tillförne. I den förvisningen hälsar jag B. I. F., som nu firar sitt 10 års-jubileum och önskar den fortsatt framgång i sin strävan för den svenska idrottens höjande.

Sigfrid Lindgren.

MINNE FRÅN GÖTEBORGSKAMRATERNAS
GÄSTRIKETURNÉ MIDSOMMAREN 1921.



Härmed några rader med anledning av Eder önskan om min utsago som färdledare för det lag, som försvarade Göteborgs-Kamraternas färger vid dess midsommarturné i Gästrikland år 1922.

För det första är det mig ett angenämt nöje att skriva dessa rader till Edert jubileum. Sällan när man ger sig ut på en turné får man ett sådant emottagande, som vi verkligen fingo i Eder goda stad. Var man kom i staden blev man bemött på bästa vis, och alltid fick man trevligt bland goda idrottskamrater. Inom klubbarna rådde alltid ett gott kamratskap, åtminstone bland de personer som jag hade

nöjet att stifta bekantskap med. Vad Brynäs Idrottsförening beträffar, så kom jag underfund med, att det var en klubb med framtiden för sig, de ledande voro orädda, de vågade, när det bjöds dem ett tillfälle, taga en risk, och allt för den goda sakens skull. Jag minns den dag då de kom till mig och ville ha en revanschmatch för Gävles fotbollsära. Vi hade litet svårt att spela ännu en match, då vi hade gjort upp med Sirius i Uppsala om en match, som skulle spelas först. Men allting ordnade sig till båda parter belåtenhet och så blev det bestämt att vi skulle spela en avslutningsmatch i Gävle mot Brynäs Idrottsförening. Speldagen som ingick med ragn och rusk, ingav på så vis icke något gott omen för den ekonomiska sidan av saken. Men, som sagt, de käcka styrelsemännen togo saken lugnt, och när eftermiddagen kom var det uppehåll, fast litet mulet. Emellertid blev avslutningen bra, och nederlaget blev det minsta möjliga för Brynäs, det ekonomiska klarades även till belåtenhet.

En förening som på sådant sätt arbetar sig framåt, är endast att gratulera. Vad hela denna vistelse för mig i Gästrikland, och särskilt i Gävle anbelangar, så får jag säga, att det är min hittills gladaste och angenämaste resa, vilken kommer att sitta i mitt minne en lång tid framåt, och så torde även förhållandet vara med hela den trupp som var med.

Med idrottsliga hälsningar.

Gösta Lundquist.

NÅGRA RADER OM OCH TILL TIOÅRINGEN.



När Brynäs idrottsförening åren 1912—13 först lät tala om sig såsom nybildad, väckte detta ingen speciell uppmärksamhet.

Fallet var nämligen icke enastående. Nystartade idrottsföreningar voro en tämligen alldaglig företeelse och de nya levde i allmänhet sitt tämligen tynande liv utan att göra så särdeles mycket väsen av sig i den hårda konkurrensen om idrottsmännaäran och — troféerna.

De äldre — det må nu gälla enskilda eller sammanlutningar — hava ju på grund av givna förutsättningar lättare att slå sig fram såvida de sköta sig på rätt sätt och äga blick för nya önskemål och idéer. Detta gäller lika mycket våra idrottsföreningars kamp för en livskraftig och gagnande tillvaro som på andra verksamhetsfält och de nystartade idrottsföreningarna disponera i regel icke några gamla beprövade krafter, vilka trots allt alltid äro erforderliga. Man avvaktar alltså för att se vad komma skall och ofta blir det ingenting av det hela.

Brynäs idrottsförening hör till de undantag som det blivit något utav. Entusiasm och seg vilja hava under de gångna tio åren utträttat små underverk i utvecklingsväg och dags dato står föreningen rustad att på fullt allvar konkurrera om tetplatserna på skilda idrottsområden med de gamla stabila gästrikföreningarna som varit med sedan idrottens barndom. Fotboll, bandy, vattenpolo, simning och skridsko äro grenar som främst gjort föreningens namn känt och segerns sötma har icke uteblivit.

Distriktsmästerskapstecknen äro för närvarande inga sällsynta företeelser inom Brynäs idrottsförening!

Man skall ju icke begära för mycket men jag skulle dock önska framhålla ett par idrottsgrenar vari utvecklingen inom föreningen icke hållit jämna steg med de nyss nämnda och dessa äro allmän idrott och skidor. I allmän idrott kan föreningen icke sägas ligga på latsidan om också ännu inga mästareaspiranter visat sig men isynnerhet på vår härliga skididrotts område återstår mycket att uträtta. Men Rom byggdes icke på en dag, icke ens på tio år, och den kända brynäsenergin skall säkert också göra sig gällande i nyssnämnda idrottsgrenar och fler till vad det lider.

Jag vill till sist göra mig till tolk för en varm kollegial hälsning och gratulation till Brynäs Idrottsförening från den klubb jag har nöjet representera, Gävle Idrottsförening.

Sant är att slitningar förekommit, men om jag förstår saken rätt så tyda senaste tidens händelser å ömse håll på full förståelse för varandras strävanden för idrottens popularisering, och helt säkert gå vi tider till mötes som skola karaktäriseras av gott samarbete.

Bror Modin.



”Klok med måtta
var man vare,
överklok ingen;
för honom ler
livet fagrast
som väl vet, vad han vet.”

Ovanstående rader ur de fornisländska visdomsreglerna i Havamal, tyckes mig alldeles förträffligt motsvara den personliga uppfattning jag under de gångna åren fått av Brynäs idrottsförening. Och när vännen Ternström nu ber mig skriva ett par rader till föreningens första jubileum faller även tanken osökt på det förhållandet, att den gemensamma klokheten och samhörighetskänslan som Brynäs

under de hittills gångna 10 åren visat, säkerligen är en av de största orsakerna till klubbens framgångar. Viljan att veta vad man vill, nämligen sin egen förenings fortbestånd och allt större livskraft är väl näppeligen så *allmän* inom någon annan Gävleförening och torde kunna tjäna som föredöme. Den enkla levnadsfilosofi som säger "att det är ingen konst att bli gammal bara man får leva" kan i detta fall lätt travesteras till "att det är ingen konst att leva när man blir gammal på Brynäs sätt".

Brynäspojkarne höra till de verkliga arbetarne i idrottens vingård, och för mig, som under många år i egenskap av sekreterare såväl i Gästriklands fotbollförbund och Gästriklands idrottsförbund som även gammal aktiv fotboll- och bandyspelare i I. F. K., mött desamma, är det roligt att se frukterna av deras idoghet, vilka hittills visat sig fria från de tidsblommor som kallas stjärnkultur och överkloket i idrottssaker.

Det torde finnas mycket mera att säga om en sådan förening som Brynäs, men därför har troligen andra pennor varit i verksamhet. Jag nöjer mig med att önska lycka i fortsättningen och utbringar till slut ett I. F. K.-leve för jubilarer.

H. Stålhammar.

BRYNÄS I. F:s FOTBOLLAG.



Det är med tillfredsställelse jag nu vid föreningens 10 års-jubileum talar om att den har gått framåt. Jag minns väl när föreningen startade, och året därefter blev jag medlem i densamma. Jag har under alla de år, som gått, haft äran att vara bland dem, som haft föreningens angelägenheter om hand. Arbetet inom föreningen har ibland haft sina svåra stunder, men dessa glömmas snart, när man skådar på den nuvarande ställningen.

Som jag deltagit i föreningens första lag åren 1913—1920, följer att man fått vara med på rätt så trevliga stunder. Ibland de närmare 200 matcher jag spelat, vill jag i första rummet ställa de i Söderhamn mot därvarande

idrottsförening. Där hade vi en kamratkrets, som ingen av oss glömmer.

Jag minnes även väl den propagandatävlan, som anordnades av Idrottsförbundet 1916. Det var en stafettlöpning för fotbollspelare, och 1:sta samt 2:dra pristagande lag avgjorde slutstriden med en 30 min. fotbollmatch. G. I. F. blev etta och vi tvåa. Matchen blev oavgjord med 1—1. Så blev det omspel icke mindre än 3 gånger; sista gången blevo vi besegrade med 1—0. Det avgörande målet gjorde vår egen back.

Som jag under de flesta år jag deltagit i laget varit dess kapten, har jag givetvis kommit i den närmaste kontakt med samtliga spelare i årens lag, och jag kan försäkra att den goda och ärliga kamratanda, som varit rådande inom laget, gjort mycket till att laget haft framgång.

Ett tack, kamrater, för visat förtroende!

Gösta Wikström.

B. I. F:s KLUBBKORD I ALLMÄN IDROTT.

Tävlingssgren	Resultat	Satt år	Innehavare
Löpning 100 m.	12 sek.	1921	Erik Wassberg
" 200 "	25 sek.	1917	Ture Ternström
" 400 "	56 sek.	1921	Gunnar Sterner
" 800 "	2 min. 14 ⁶ / ₁₀ sek.	1920	D:o
" 1500 "	4 min. 44 ⁶ / ₁₀ sek.	1920	D:o
" 5000 "	18 m. 26 sek.	1920	Elis Moberg
Längdhopp	627 cm.	1921	Bertil Lindström
Trestegshopp	13 met. 26 cm.	1920	D:o
Höjdhopp	160 cm.	1920	D:o
Stavhopp	305 cm.	1921	Gunnar Sterner
Discuskastning	53 met. 60 cm.	1920	Bertil Lindström
Kulstötning	18 met. 73 cm.	1920	D:o
Spiutkastning	71 met. 39 cm.	1921	John Wallin
Släggkastning	23 met. 82 cm.	1919	Albin Östman

BRYNÄS I. F:s GÅVA TILL GÄSTRIKE-
FOTBOLLEN.



Hälsolpokalen av 1922.

Gefle-pokalens öde avgjordes i fjol efter att ha vandrat många säsong.

B. I. F. har naturligtvis varit med i elden för detta pris, och inte utan framgång, i det att pokalen stannade hos föreningen för alltid i och med seger för tredje gången 1921.

Självfallet skulle ett nytt pris sättas upp i stället för det utgångna. Styrelsen ansåg det då lämpligt föreslå Gästriklands Fotbollförbunds styrelse, att B. I. F. i anledning av året nittonhundratjugotvåns betydelse för klubben att det nya priset måtte få uppsättas av B. I. F. Detta erbjudande emottogs med tacksamhet, och parterna kommo överens om villkoren, vilkas huvuddrag äro följande: "Serietävling, speltid 90 minuter. Tävlingspropositioner och poängberäkning i enlighet med Sv. Fotbollförbundets bestämmelser. Alla matcher i Gävle spelas om möjligt å Idrottsplatsen vid Strömdalen. Förening, som uppnått högsta poängsumma blir för året vinnare av pokalen, varjämte spelarne i det segrande laget tilldelas silvermedalj. I laget som når näst högsta poängsumma tilldelas spelarne bronsmedalj."

Priset är en 70 cm. hög, ståtlig och vackert ornamenterad urna som välvilligt skänkts av *Hälsolfabriken*, Gävle.

Klichén här ovan visar något så när hur den värdefulla cupen ser ut.

Det är att hoppas, att den nya pokalen måtte hjälpa till att förkovra god fotboll inom Gästrikland.

Må vi hoppas att så sker, och att B. I. F. året till ära, får sitt namn först inristat på den vackra Hälsolpokalen.

C. A. L.



Stående från vänster: Hrr G. Andersson, J. Nordin, N. Norin, & Lundqvist, F. Blomqvist. Sittande: Hrr T. Ternström, E. Moberg, C. Jacobsson, G. Johansson. Fråtarande: Hrr C. J. Norén och A. Östlund.

B. I. F:s styrelse 1922.



Distriktsmästare i vattenpolo år 1921.

Stående från vänster: C. Jacobsson, S. Lindgren, O. Persson, I. Berglund, Knästående: V. Rydgren, J. Person och R. Rydgren.



B. I. F:s representationslag i fotboll år 1912.

Stående från vänster: F. Blomqvist, S. Lindgren, A. Östman, O. Wallén, O. Asplund. Knästående: A. Andersson, C. Östlund, O. Magnusson. Sittande: K. Thuné, N. Norin, E. Sundin.



Distriktsmästare i fotboll år 1921.

Stående från vänster: H. Lundberg, B. Pettersson, E. Johansson, S. Andersson, C. Jacobsson, T. Troeng, J. Berglund, A. Östlund, B. Öhlin, K. Högberg (reserv), F. Blomqvist. *Liggande:* G. Karlsson.



Grupp av B. I. F:s fotbollspelare år 1921.



Erik Bergholm,
 innehavare av föreningens vandringspris samt klubbmästerskapet å 30 km.



1922 års bandylag.

Stående från vänster: G. Vickström (reserv), H. Lundberg, G. Berg, P. Johansson, E. Norin, C. Jacobsson, I. Berglund, M. Eliasson, B. Pettersson. Knästående: G. Karlsson, K. Nilsson och F. Blomqvist.



Grupp av föreningens mest framgångsrika fria idrottsmän jämte simmare.



Start till 1,500 m. i B. I. F:s femkampstävlan år 1921.

Från vänster: J. Vallin, G. Sterner, F. Blomqvist, B. Lindström, E. Moberg.

Vi uttala härmed vårt tack
till alla som bidragit till minnes-
skriftens fullbordan.

Ture Ternström
Gösta Wickström
Ferd. Blomqvist
Martin Henriksson
Komiterade



Detta kaffe är bäst

Bilförsäljningar
Bilreparationer

Humana priser.

GEFLE CHAUFFÖRSKOLA,

Bomhusgatan 9, Gefle.

Rikst. 2594.

--

Rikst. 2594.

Nyheter för våren



i bruna och svarta



Lågskor och Kängor.

Stor sortering. Billiga priser.

A. V. Carlsson, Bergsgatan 96.

Hörnet av S. Hospitalsgatan 9, Gefle.

Telefon 1985.

Telefon 1985.

**SPORT-
HATTAR OCH MÖSSOR**

moderna, i goda kvalitéer.

De moderna bredbrättade hattarna i
rikt urval till platsens lägsta priser.

Liljedahls Pälsmodeaffär.

Tel. 1530.

Nygatan 22.

Tel. 1530.

John Sundins Skrotaffär,

Gefle.

Rikstelefon 2445.

Rikstelefon 2445.



Uppköper och försäljer i
parti och minut alla sorters

Lump och Skrotvaror.

NORELIUS & THORSSELL, AKTIEBOLAG,

Tel. 159. Drottninggatan 6, Tel. 254.

GEFLE.

Glasmästare — Förgyllare
Inramningar — Ovala ramar

Alltid nyheter. :- Alltid nyheter.

==== Förnämsta ====

**Svenska Flyglar
Pianon & Orglar**

i rikt urval hos

A.-B. Förenade Piano- & Orgelfabriker,
Försäljningsmagasinet, Gävle,
Norra Kungsgatan 25.

IDROTTSMÄN

Det bör ligga i Edert in-
tresse att köpa skodon av
god kvalitet och *billigt*.

- - Gör ett besök hos - -

BRÖDERNA MODIN.

Vid behov av trycksaker
vänd Eder med förtroende till

Arbetsbladets tryckeri

Gävle

Tel. 1303

Begär



prisuppgift

från

Karlstrands

vid behov av

Sportartiklar

Tel. 1227 Gävle

MÖBELPRODUKTIONS - FÖRENINGEN.

Telefon 1177. S:a Kungsgatan 27. Telefon 1177.

Absolut billigaste inköps-
källa å alla slag av

MÖBLER.

Stor sortering av **Korkmattor** till dagspriser.

Prima **Ylle-plock** från 65, 85, 1.25 pr kg.

- - - - **Dun** och **Kapok** - - - -



Tänk ändå vad Läkerol är
bra vid hosta.

PETTERSSON & BACKSTRÖM

1:sta klass Skrädderi

Tel. 666. Södra Kungsgatan 36. Tel. 666.



Utför allt vad till yrket hörer.
Förstklassigt arbete. Utländsk
praktik. Stort urval av prima
- - tyger och tillbehör. - -
Platsens absolut billigaste priser.

Gör ett besök! :-: Gör ett besök!

Ett bra namn,
vårdad förpackning,
förstklassig vara -
Se där vad som gjort
Hälsoltabletten populär.

Praktiska Byggnads-Aktiebolaget,

G ä v l e.

Utför alla slags byggnadsarbeten.

Telefon 2968. Nygatan. Telefon 2968.

Sportpriser!

HEDERSPRESENTER

köpas fördelaktigast hos

Juvelerare A. U. Wahlberg,

Drottninggatan 28.

HERR- & DAM- SKODON

i stor sortering och
till billigaste priser i

C. G. Anderssons Skoaffär,

Stora Esplanadgatan 7.

OBS.! Under Järnvägshotellet. OBS.!

Idrottsmännen göra
sina inköp hos

JOSEF WIKSTRÖMS
TOBAKSHANDEL

Central- hotellet

rekommenderas

Gefle Färghandels Aktiebolag

Rådhusorget - Gefle - Telefon 3475



Färger, Oljor, Fernissor, Penslar,
Papp, Tapeter, Rullgardiner, Tekn.
preparat, Sjukvårdsartiklar m. m.

Goda varor.

-:-

Humana priser

FRUKT

i parti och minut

till billiga priser i

FRUKT-AFFÄREN

Brynäsgatan 20, hörnet av 3:dje Tvärgatan.

Tel. 2162.

-:-

Tel. 2162.