

Familj

Arkiverat



Fakta: Vad vill du läsa om?

Under vinjetten **Arkiverat** djupdyker vi i arkiven och hittar kända och okända guldkorn från Mölnådal, Lindome, Källered och Hällesåker. Arkiverat är ett samarbete mellan Mölnalds-Posten och Mölnalds hembygdsförening, Källeredshembygdsförening, Föreningsarkivet, Lindome hembygdsförening samt Mölnalds stadsmuseum. Vad vill du läsa om? Mejla oss och tipsa!

Tjänstemän och trädgårdsmästare kom ofta hem med överbliven frukt till sina nära och kära. Bilden är tagen cirka år 1925. Fotograf okänd.

BILD: MÖLNALDS STADSMUSEUM

Yngeredsfors fruktträdgård var en av de största i Västsverige

Yngeredsfors fruktträdgård var med sina 4 000 fruktträd en av de största och bäst skötta i västra Sverige på sin tid. Drygt 100 år senare finns fortfarande några av träden kvar.

I början av 1900-talet köpte Yngeredsfors Kraft AB gården Forsåkers gård i Fässberg. Dit flyttades sedan bolagets huvudkontor. Ladugården byggdes om till huvudtransformatorstation. Gårdens stora boningshus byggdes om till kontor med tillhörande tjänstebostad. Yngeredsfors Kraft AB har varit med och bidragit mycket kring samhällets utveckling, genom att förse både industrier och privatpersoner med elektricitet.

På de stora ägorna kring kraftstationen planterade Yngeredsfors Kraft AB under åren 1909–1910, 4 000 stycken fruktträd såsom äpplen, päron, plommon och krikon. Yngeredsfors fruktträdgård blev därmed en av de största och bäst skötta fruktträdgårdarna i västra Sverige. Frukten såldes vidare till grossister och återförsäljare.

Ryct, som ligger på gränsen

till fruktträdgården, delades under samma tidpunkt upp i ett 100-tal mindre tomter, där Yngeredsfors Kraft AB byggde arbetarbostäder. Bostäderna var främst till för sina anställda vid kraftverket och fruktträdgården. Tjänstemännen och trädgårdsmästarna kom därför ofta hem med överbliven frukt till sina nära och kära. Detta var mycket uppskattat! Det var nog även många barn och ungdomar som pallade frukt då och då. Det kan ses som ett gott tecken på att fruktträdgården gav Mölnaldsborna många goda skördar genom åren som gick.

På 1960-talet fanns det dock inte många träd kvar, eftersom de tvingades att sägas ner ett efter ett på grund av ålderdom och sjukdom. Ändå kunde Mölnaldsborna i början av 2000-talet fortfarande plocka äpplen och päron vid skördetid, då det inte fanns någon trädgårdsmästare som tog hand om fruktträdgården.

Än i dag, cirka 100 år senare, finns några av fruktträden kvar, även om platsen i dag inte används för sitt ursprungliga syfte.

Linda Frenberg
Mölnalds stadsmuseum



Bild fotograferad samma dag. Här syns fruktträdgården till höger om fabriksbyggnaderna.

BILD: LENNART HÅVI



Flygfoto över pappersbruket Papyrus fabriksområde i Mölnådal, 9 juni 1969. Till vänster om fabriksbyggnaderna (följ röken från skorstenen) syns Yngeredsfors fruktträdgård.

BILD: LENNART HÅVI



Packläda av trä från Yngeredsfors fruktträdgård. Föremål från Mölnalds stadsmuseums samlingar. BILD: MÖLNALDS STADSMUSEUM

Så skickar du in

Välkommen att bidra med material till Mölnalds-Postens familjesidor! Du kan gratulera någon som fyller år, berätta att du gift dig eller uppmärksamma en nyfödd. Du laddar upp din bild och text på <https://molndalsposten.se/annonsstudio>. Du får se annonsen direkt på skärmen och betalar med kort eller Swish. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot annonsmaterial via e-post eller brev. Minnesord över en avliden ska vara på maximalt 1500 tecken och skickas till redaktion@molndalsposten.se. Minnesord publiceras gratis och i mån av plats.